

NACHT

Het is nacht

Mijn ogen zijn dicht, mijn geest open

Het is donker & zwart

Ik slaap niet en ik droom niet

Maak me geluk noch over rede

Over niets

Ik doe om het verleden, pieker over de toekomst

Hillem komt de daag in de nacht

De lucht kleurt grijs, rood en blauw

Het is ochtend, maar het kleurt niet op

Het is middag en de zon zou moeten schijnen

En mij doen verblijden, maar je doet het niet

Waarschijnlijk leeft je al teveel tijd om mij besteed

Je leeft liever dat ik in de schaduw blijf

Daarom wordt het terug avond & nacht

En zoals de geschiedenis, herhaalt ook de nacht zich

Het is donker

En ik wil slapen en dromen over gewone woorden

Maar mijn dromen duren niet lang

En sprookjes bestaan niet.

Ik wil weten en ik ben mee

Maar toch geef ik niet toe

Ik ben het hier Deepet nog niet mee.

19/10/2011 → 20/10/23